



*Ingehouden lucht
Wat zal er gaan gebeuren
Adem toch maar uit*

Beste liefhebber van de heerlijk groene plek de Sternhof,

Ja, het zijn vreemde tijden overal zo ook hier: terwijl de wereld en vooral de mensen, met ingehouden adem leven op wat komen gaat, gaat de natuur gewoon door met haar ritme, de lente laat zich zien! Overal enthousiaste puntjes lichtgroen, rood, paars, geel... overal juichende bloesemknopjes: Hoera we mogen weer stralen, we mogen weer zorgen voor appeltjes, bessen, bloemen, hoera! Ja we zien jullie wel, we verzorgen jullie wel, we zijn ook dankbaar voor jullie kiemkracht, jullie onverstoorbare ritme. Wij als mensen mogen nu niet veel, niet veel met elkaar, houden 1,5 m. afstand maar liefst en zijn soms argwanend als iemand hoest of kucht...

Gelukkig mogen wij de natuur wel van dichtbij bekijken, besnuffelen en zelfs aanraken! Dit willen wij op de Sternhof ook graag delen, maar helaas, nog even niet. Zoals dochter onlangs zei: "Als we ons nu aan de regels houden, hebben we misschien toch nog een heerlijke zomer!" En zo is het. Wij hebben vertrouwen in een fijne zomer, ook met blije gasten hier op het erf en een wereld die weer opkrabbelt vanuit een donker dal.

Momenteel zijn wij, erf-gebonden en zonder B&B-gasten of SternZorg, bezig op het erf met diverse klussen van maaien (alweer 2x moeten doen) tot schoonmaken en opknappen van het blotevoetenpad. Ook de moestuinwerkzaamheden gaan door en de diertjes die verzorgd moeten worden. Wij voelen ons zodoende even 'kapiteins op het schip' die koers

blijven houden ondanks 'het noodweer' en andere bedreigingen van buitenaf.

Want zorgen zijn er ook, hoe zal het gaan met het bedrijf dat ineens geen inkomsten meer heeft... gelukkig zal de Overheid gaan helpen en ondernemers ondersteunen, zo ook de bank en de Gemeente.

Hierin hebben wij vertrouwen en maakt dat wij positief doorgaan. Om klaar te zijn als er weer gasten op het erf mogen en kunnen komen.

Wanneer? Dat is de vraag... wij zijn er voorstander van dat mensen zich nu niet te veel onnodig verplaatsen. Even pas op de plaats, even niet. Hoe moeilijk ook. Pas wanneer 'het sein veilig' gegeven is, zullen wij jullie weer graag ontvangen en laten meegenieten van ons erf op de Sternhof. Wij zullen dit dan van de daken afschreeuwen, via een nieuwsbrief, facebook, de website, de mail.

Jullie allen sterkte toegewenst met wat er nu op jullie pad is of komt. Wij hopen het beste voor iedereen natuurlijk 😊😊.

Met dank voor jullie begrip, medeleven en vertrouwen, groeten wij nu met groene groet, Henri van het Erve en Marieke Moens

Zeewolde, 22 maart 2020

