



Beste liefhebber van de heerlijk groene plek de Sternhof,

Ja en dan ineens begint het toch weer te lopen en te stromen bij ons. De zorg begon 23 april heel voorzichtig met drie deelnemers per ochtend. Dit ging goed gelukkig en vanaf 11 mei weer hele dagen met de meeste deelnemers weer terug op de basis van SternZorg. Handen wassen en veel afstand, de 1,5 m. stok wordt er regelmatig bij gepakt om te checken. Dit kan natuurlijk ook prima op zo een groot terrein en in de gebouwen, soms zit er 1 iemand in de eetzaal, 1 iemand in de woonkamer, 1 iemand in de werkplaats, 1 iemand in de kas en de rest ergens in de moestuin... fantastisch hoe dat zich oplost en de mensen zich aanpassen ook.

De camping was lang een verlaten gebied, bewoont door een mol, egels, muisjes en vogels... half mei kwam er een caravan en toen de toiletten open mochten, nog twee caravans. Nu de douches ook open zijn, komen er weer andere boekingen gelukkig. Veel Nederlanders overigens.

De bed&breakfast wordt sinds mei ook voorzichtig wat geboekt, zelden via boekingsites, maar nu direct per telefoon of mail en door met name mensen uit Nederland. In september al twee familieweekenden zowaar en in de zomermaanden ook mensen die wat langer willen komen dan een weekend. Ja natuurlijk nog lang niet hoe het de afgelopen jaren was, maar toch fijn dat ook de gasten ons weten te vinden, terugkeren en blij zijn.

Het blotevoetenpad is per 1 juni opengegaan. Wat hebben we hier hard aan moeten werken, zoveel onkruid, gaten en andere zaken die kapot waren. Diverse blijde bevrijde blotevoeten hebben alweer gelopen over de

paden, gebungeld op de banken en zich vies gemaakt in de modder. Het doolhof, de laatste grote klus, is bijna af... dit jaar met een verrassende rebus erin die opgelost moet worden van makkelijk tot zeer moeilijk. Komt dat zien en beleven allemaal. Deze maand nog open op de woensdag-zaterdag- en zondagmiddagen tussen 14.00 en 17.00 uur. Juli en augustus iedere middag. Andere tijden, voor groepen, op afspraak i.v.m. onderhoud.

De camping bestond op 25 april 12 jaar, de b&b op 4 juli 12 jaar... reden om nog wat oude foto's vanaf 2010 te laten zien. Eerdere foto's staan in de nieuwsbrief van april jl. Het was een moeilijke keuze van prachtige foto's... daarom maar wat meer dan anders. Wat is er toch veel gebeurd de afgelopen jaren. Wat is er toch veel werk verzet door ons zelf, maar ook zeker door bereidwillige handen. Mooi om weer eens te beseffen 😊

*Want, in 2006 geloofden wij in deze dynamisch groene plek in Zeewolde, in 2020 geloven wij er nog steeds in en blijven er ook in geloven !*

Met groene groet, Henri van het Erve en Marieke Moens

Zeewolde, 16 juni 2020

Onze hond Joris in 2007





2011 de konijnenberg



2011 plaatsen septictank voor camping



2012 verkoop onze peultjes in Eko Plaza H.wijk



2012 aanleg kruidenspiraal in moestuin



2013 bouw gekregen kas bij NLDoet-dag



2013 opening tipi op camping



2014 schilderij afmaken in eetzaal



2014 kerkkuilen in de stalling



2015 stormschade op de camping



2015 djembe-avonden met Henk



2016 apart verblijf op camping



2017 prachtig wagentje!



2017 uitverkoop spullen van ons



2017 Blote-vinger-pad gemaakt